

*Vid samtalet i måndags handlade allt om kriget. Svårt att fokusera på något annat just nu. M skickade mig en läsvärd artikel från Dagens Industri och utifrån den och från våra samtal i måndags ville jag formulera några av mina egna tankar om situationen i Ukraina, Sverige och EU. Gjort utifrån konceptet Allvarligt talat. Känner ni som jag?*

**Hej, jag heter Emma och kommer från Visby**

**Det är så fruktansvärt det som händer just nu i Ukraina och jag är riktigt orolig vad som kan hända här i Sverige – och på Gotland. Är min oro befogad?**

Hej Emma,

Jag förstår din oro. När en trängd person som Putin sitter på sådan makt och sådana vapen så finns det skäl till oro. Man kan likna situationen just nu (2022-03-14) med en mus med vassa tänder inträngd i ett hörn. Ryssland och Putin kan aldrig vinna ett krig och att vi skulle bli invaderade eller fråntagna vår frihet – det kommer aldrig att hända. Ryssland är visserligen en stormakt när det gäller vapenmakt och energitillgångar men har inte vare sig ekonomi eller mänskliga resurser att erövra några landområden eller förslava några människor som tillhör EU. Vad som händer i Ukraina, hur mycket som bombas sönder och hur många människor som flyr för sina liv återstår att se. Putin är en förlorare redan nu och försöker med alla medel hitta en lösning för sig själv och för Ryssland. Men som sagt, en trängd människa med makt och sådana våldsresurser kan man aldrig räkna ut. Hur länge han kan lura det ryska folket och hur länge han kan hota och tysta de närmaste i maktkretsen runt honom vet vi inte idag. Kan gå fort. Kan dra ut på tiden. Ju längre tid kriget i Ukraina pågår och västvärlden står enigt i sanktionerna desto mer försvagas Putins ställning. Hoppet att det löser sig måste vi behålla, oavsett hur oroliga vi är. Och hjälpa ukrainarna som kämpar i sitt land och bistå alla som flyr så gott vi kan.