

Minnesanteckningar_vt22m3
(20220328)

Sist vi träffades talade vi om kriget; Rysslands invasion och militära aggression i Ukraina. Svårt att diskutera någonting annat eftersom vi alla hade händelserna från invasionen 24/2 i tankarna.

Resultatet av samtalet blev i alla fall ett kortare pod-avsnitt som jag skrev ihop och övriga i gruppen godkände. Min tanke var att kvällens samtal skulle handla om migration – ett fenomen som vi blev väldigt medvetna om 2015 då Sverige tog emot ett stort antal flyktingar från Syrien. Välviljan var då ganska stor men konsekvenserna av det stora flyktingmottagandet hade vi antagligen inte räknat med. Vår beredskap var dålig och politiken för att integrera flyktingarna i det svenska samhället var inte den bästa. Populistpartier fick luft under vingarna och efterhand insåg även de som hade en empatisk hållning och ville hjälpa till, att vi måste vara bättre förberedda och samordna flyktingmottagande med övriga Europa.

Vad har vi lärt oss och hur skall vi ställa oss till den flyktingvåg och kan bli resultatet av Rysslands omänskliga och förödande krig i Ukraina? Och vad händer i världen framöver med migration och flyktingsituationen? Har vi sett slutet av den lugna utveckling som hittills gällt för oss och Europa? Är en ny världsordning på gång – ett nytt (kallt eller varmt) krig och med murar som skiljer ideologierna. Gott vs ont, demokrati vs diktatur, tycker vi i Väst. Den andra sidan, Ryssland, Kina, Iran och en del andra stater skulle nog använda andra uttryck.

Vi kom så långt i våra samtal om migration att några nyckelfrågor formulerades:

Vad händer om vi raderar ut gränserna mellan nationalstaterna?

Varför koncentrerar vi oss inte på att eliminera orsakerna till migration och lägger våra ansträngningar på det?

Hur ska vi se på balansen mellan empati/humanitet vs samhällskonsekvenser när ett land tar emot en stor mängd emigranter?

Vi måste kunna se nyttan av och fördelarna av migration och inte bara problemen!

Efter det att frågorna var formulerade kom resten av kvällens samtal handla om allt elände i världen. Det var bättre förr, särskilt när vi själva var barn!?

Vad är vår egen skuld till och vad kan vi göra åt situationen. Har vi gått blinda genom livet och inte anat konsekvenserna? Pandemi, klimat, kapitalism, konsumism, fundamentalism och krig.

Men det finns ljuspunkter. Förslag till samtalsämne terminens sista;

Vad betyder kulturen för oss som individer och samhällsmedborgare?