

Minnesanteckningar_ht17m1

(vilket skall utläsas höstterminen 2017, första träffen med måndagsgruppen)

Ny grupp startade med fyra deltagare från tidigare, fyra nya. (Två frånvarande)

Jag betonade vikten av frågan Varför och ställde följdriktigt frågan – varför har du anmält dig till en grupp för att samtala om filosofiska frågor?

De nya deltagarna svar kan sammanfattas i orden lyssna, lära, vidga vyer och träffa människor. De gamla deltagarna nämnde särskilt vikten av samtalet i motsats till argumentationen och att samtalen ger nya infallsvinklar som man inte tänkt på tidigare.

Temat för första kvällens samtal var synder och dygder. Jag hade själv funderat över frågan och sammanställt listor av synderna utifrån de klassiska sju dödssynderna och Stefan Einhorn's lista över dagens synder (som han uppfattade saken). Vidare hade jag själv funderat på dygder som jag själv ser på saken. Uppgiften till deltagarna var att välja något ord i listorna, en synd eller en dygd, och vrida och vända på olika funderingar kring begreppet.

Hat. Det kan vara svårt att skilja på befogat och obefogat hat. Ofta handlar hatet om gruppdynamik. Hatet kan förväxlas med sorg över att inte fått sina behov tillgodosedda. Hatet är i huvudsak ett hinder för dig själv och din egen utveckling. Uttrycket ”jag förlåter dig för min egen skull – inte för din” visar just på hur destruktivt hatet kan vara för en själv.

Rättvisa. Vad är egentligen rättvist? Det finns ingen absolut rättvisa, däremot kan ett fenomen eller en mekanism leda till större eller mindre rättvisa. Den som blivit utsatt för ett övergrepp kan uppleva att straffet för förövaren innebär en rättvis handling. Detta kan ifrågasättas. Leder ett kapitalistiskt system till rättvisa? Ett system där den som lyckas bäst kan bli ohemult rik. Knappast! Hur stora kan skillnaderna vara mellan fattig och rik i ett samhälle för att det inte skall uppfattas som orättvist? Denna fråga ledde oss in på ett annat ord:

Girighet. Det ligger kanske i människan natur att ta för sig när chansen finns, samtidigt som vår överlevnad som art framför allt har gynnats av samverkan, samarbete och solidaritet.

Solidaritet kan ses som ett övergripande begrepp för alla dygder. Det kan vara problematiskt att tala om solidaritet med det ekologiska systemet och naturen. Solidaritet handlar mer och vårt förhållande till varandra som människor.

Plikt. Ett alltmer åsidosatt begrepp som hade inslag av tvång och skyldighet tidigare. Men plikten har också med solidaritet att göra och handlar om att ställa upp för andra och att göra rätt för sig.

Att ha en tydlig utgångspunkt för fortsatta samtal önskades. Vi enades om att hitta ämnen ur Eckhart Tolles bok, En Ny Jord; Per-Johan kollar upp.

En fråga till deltagarna; vilket ämne skulle du vilja ha upp till samtal under någon av följande tillfällen under hösten?, besvarades

- ✓ Tiggeri
- ✓ Eutanasi
- ✓ Minskas skulden i ett orättfärdigt beteende om det drabbar flera lite grand i förhållande till om det drabbar en enda desto mer?

Vi ses om två veckor!

Vi ses om fjorton dagar