

## Minnesanteckningar\_ht17m5

(20171120)

Av olika skäl (hälsa och väder kanske) var gruppen decimerad inför sista samtalet för terminen. Vi var bara fem. Givande samtal i alla fall, om än lite mindre strukturerat än vanligt.

Vi började med MeToo debatten, som verkligen har satt vår mansdominerande samhällsstruktur och jämställdhetsfrågorna i fokus. ”Jag blir så förvånad vilken omfattning de sexuella trakasserierna har” - tyckte flera av oss. Nu är det ju inte bara händelser i närtid som kommer fram utan upplevelser som många levt med i tystnad under lång tid. Och allt som kommer fram är ju heller inte straffbart. Men det visar på en patriarkal struktur i samhället som genom MeToo rörelsen har blivit tydlig. Framledes kommer säkert kvinnor att våga säga ifrån genom större trygghet från systemskapet och män kommer att tänka sig för – om man generaliserar. Och arbetsgivare mer aktsam på trakasserier som förekommer. Skälen säkert flera; juridiska, väl fungerade personalgrupper ger bättre resultat och trakasserier som blir offentliga ger badwill och är skadligt för business.

”Finns det några genetiska eller evolutionära grunder till de omfattande sexuella trakasserierna som nu kommer fram?” var en annan fråga. Kanske var nog svaret. Det finns i djurvärlden många varianter av sexuella beteenden. Men oavsett så är detta inget försvar för sexuell mobbing.

Människor måste lära sig att läsa av och respektera varandra. Lika tydligt som man uttrycker att man vill ha te i stället för kaffe, lika tydligt och självklart ska ett nej från en uppvakad person uppfattas.

”Varför klär sig en del kvinnor och kanske särskilt unga flickor så sexuellt utmanande? Då får dom väl skylla sig själva kan man tycka”. Ett sexuellt utmanande yttre är naturligtvis inget försvar för män som trakasserar eller våldtar. Varförfrågans svar blev aldrig riktigt besvarad, men man kan väl tänka sig att det handlar om att bli sedd och att väcka attraktion. Men det är långt därifrån till våldtäkt.

Vi återkom också till frågan om minoritetsgrupper och deras rättigheter. Jag refererade kort om den senaste söndagsintervjun på p1, där Sofia Jannok berättade om sina erfarenheter som same. Det är onekligen en rikedom att, inom sitt eget land, ha en minoritetsgrupp med en tight sammanhållning och en kultur som ser på livet med andra ögon än vi i den västerländska. Samtalet kom att handla om varför inte vi ska ha samma möjligheter till jakt, fiske och utnyttjande av naturtillgångar som de. ”Staten borde väl garantera rättvisa mellan människorna i nationen”. ”Skulle vi också kunna bli samer och renskötare och få tillgång till den kulturen?” Vi hade inget svar på frågan och heller inga skarpa argument om frågan om rättvisa mellan medborgarna. Kulturkrockar och strider mellan folkgrupper har det funnits i alla tider. Etniska rensningar och folkvandringar har ibland blivit resultatet. Men mångfalden berikar också. T ex var kanske romarikets starka ställning genom århundraden ett resultat av bl a en viss tolerans gentemot nationella minoriteter. Blir trycket på en minoritet för stor kan det resultera i våld och terror.

Ett ämne som alltid engagerar är religion, som vi kom in på i samband med minoritetsgrupper och tillhörighet. Utan religion hade vi sluppit många krig – var vi överens om. Det är de missionerande religionerna som också är våldsammast. Judendom, kristendom och islam har i många stycken samma tradition; patriarkala, betonande människans överhöghet och missionerande (kanske inte judendomen på samma sätt som kristendom och islam).

Vi var också överens om att det är människan som skapat religioner. Kanske behov av andlighet, frälsning och mysticism, av bön, av att finna livets mening och förklaring av världen, av moralregler mm mm. Varför inte hitta det gemensamma bästa i alla religioner.

Ungefär där slutade vi. Fortsättning följer nästa termin. Om den finns tillgänglig enades vi om att ha

Yuval Hararis nya bok och uppföljaren till Sapiens, Homo Deus, (en kort historik över framtiden) som underlag för vårens samtal.

Alla närvarande anmälde sitt intresse av att fortsätta. Start måndagen 29 januari. Övriga anmäler sig för att delta. Säkert blir det några nytillkomna. Jag hör av mig i god tid före start till anmälda.

/Per-Johan